

F O R O R D.

Efter tilskyndelse af historikeren cand.mag. H a n s
K i r s c h h ø f f, Søndermarken 39, Esbjerg, som i februar
måned 1968 rettede henvendelse til mig for at få et indslag til
T.V. - udsendelsen "En forårsdag 1943" om en ganske bestemt episode
under den tyske besættelse, har jeg i den følgende tekst efter fattig
evne forsøgt at beskrive forholdene i Hirtshals under den tyske be-
sættelse i tiden fra 9. april 1940 til 19. september 1944, da politiet
blev afvæbnet, Når jeg ikke tager den sidste tid med, skyldes det, at
jeg ikke har noget personligt kendskab til forholdene i den tid, og
jeg er vidende om, at den er beskrevet af andre. Jeg har ønsket at
beskrive forholdene på en sådan måde, at det kan give et forståeligt
billede af forholdene for andre end de, der selv har oplevet den tid,
men samtidig har jeg bestræbt mig på ikke at komme for meget ind på
det, der fra anden side er skrevet om samme emne, idet jeg særlig tæn-
ker på det, seminarieelev Poul Jørgensen, Vidstrup, har skrevet, og som
omfatter hele besættelsestiden.

Jeg har skrevet ud fra den synsvinkel, som da var min, og jeg kan
i den forbindelse oplyse, at jeg i ovennævnte periode havde ledelsen
af polititjenesten i Hirtshals og måtte tillige varetage forbindel-
sestjenesten med besættelsesstyrkerne, hvilket forpligtede til at
modtage og behandle alle anmeldelser - såvel fra som imod tyskerne,
ligesom jeg i alle andre tilfælde på lokalt plan måtte tage mig af
formidlingen af henvendelser mellem parterne.

Hvis min hukommelse havde været stærk nok, ville det således
have været en let sag at beskrive forholdene i den anførte periode.
Der er også mange ting, som har fæstnet sig meget stærkt i min erin-
dring, medens meget er fordunklet, og en stor del er glemt i tidens
løb. Jeg har således for en stor del måttet støtte mig til gamle
tjenestejournaler, rapportgenparter og endnu bevarede plakater, opråb
og forordninger m.m.

Hirtshals 1970/72/73.


Hans Færch Rømer,

Pens. politiass.

Pers.nr. 110199-5581.